

Dagbog fra Familiefestival på Solbakken uge 30, 2012

Søndag den. 22. juli 2012

Så er det igen blevet ferie tid, og for mange er det blevet en fast tradition at mødes på Solbakken i uge 30 til familiefestival ugen. Mange nye danske og udenlandske turister har fundet vejen forbi.

Traditionen tro, stod vi tidligt op denne søndag morgen, hvor festivalen startede, for nu skulle der være markedsdag i Solbyen.

Og hvilken himmel vi blev mødt med, dejlig blå, men i løbet af formiddagen blev vi dog kølet lidt af, af enkelte små skyer der kom et smut forbi, men alt i alt var vejret var med os, og mange nød vejret som naturister.

Sommeren er forhåbentlig langt om længe kommet hjem ☺

Solbyen blev indtaget, og der var efterhånden kommet rigtig mange turister og hjemvendte fastliggere til Solbakken. I Solbyen var der masser af tilbud for enhver smag: Loppemarked, fiskebod, ønskebrønd, vandpistol, minegolf, dåsekast, pilekast, æg- petanque, frisør, lotterier. Danske Naturister's bod, salg af: Kaffe, pandekager, æblekage, flæskestegssandwich, øl og vand, altså lidt for enhver smag.

Fiskeboden var et stort hit, både hos børn og voksne, og der blev dystet indædt i minegolf, og nej ikke den vanlige slags, denne bane var svær, lyder det fra pålidelige kilde, især når man kun fik en chance pr. "ost". Men jeg tror ikke nogle af boderne kedede sig, som sagt var der lidt af hvert, ikke mindst til den søde tand og mave. Mums.

Hørt i DN boden, hvor manden prøver en t-shirt og konen siger friskt: og du har ikke engang topmave i den! ☺



Åbnings taler



Mini golf



Pandekagehuset

Igen i år er der arrangeret fællesspisning (om aftenen) hele ugen, som et tilbud.

Men i år startede vi i Solbyen, hvor vi var hele dagen og aftenen med. Vejret var jo med os, så det var perfekt at spise ude.

Menuen denne første dag var: Mexicanske pandekager, og masser af dejlig salat. (at maden har været savnet i næsten et år, kunne ses på de tomme fade/skåle der stod tilbage)

Det er kommet redaktionen for øre, at der skal købes meget ekstra ind til de kommende dage, lige fra salat-tilbehør, til kød. Men hvad havde madholdet forventet, med den mad de serverer, den smager jo bare super lækkert, så man kan vel altid spise en ært mere 😊

For nogle går det bare ikke at spise så lækkert, så straks efter maden, styrtede de op på volleyball banen for at motionere, eller var det måske bare for at se om de stadig kunne "tæve" de andre, det forlyder, at nogle har udfordret andre, til en meget seriøs dyst, senere på ugen.

Da der var ryddet op efter maden, havde vi fået besøg af bandet: HD Ready Live, og nogle dejlige timer startede, desværre var mange trukket inde døre, da temperaturen var dalet en del, men de der var tilbage, kunne nyde diverse drikke fra baren eller få rørt danseskoene (og dermed få lidt varme).

Mandag byder bl.a. på: Ballon volley & petanque for børnene. Foto maraton for de voksne og Yatzy turnering for alle, så gå ikke glip af disse oplevelser 😊