

Tirsdag den. 24. juli 2012

Strandtur for børnene: Stenmaling og krabbefiskeri

Denne formiddag var 20 – 25 børn samlet på stranden ved Solbakken. Solen strålede fra en dejlig sommerhimmel og vi nød at fange krabber med en snor, hvor der var bundet en klemme på.

Som madding brugte vi haj-kød og fiskeindvolde. Nøjh, hvor vi fangede mange krabber – to store spande helt fyldt med krabber. Vi malede også mange sten i alle mulige farver. De var rigtig flotte – og der var også nogle sten, der fik glimmer på. Vi brugte også tiden til at bade – det var lidt koldt, men vi trængte til lidt afkøling.

Liane (udsendt journalist)



Hvad mon børnene laver?



De fanger krabber



De maler på sten



Sten kunst

En sådan solskinsdag skal bare nydes og hvad er bedre end et parti skak.



Et parti skak

Kl. 12. skulle den bundende fotoopgave afleveres, og flotte iderige emner var at se på fotografierne. Nu må vi bare vente på at dommeren har beset dem og udvalgt det bedste.

Det er åbenbart meget farligt at være hundeejer: I aftes skulle menneskes bedste ven have vasket ”tæer”, og det er altså farligt, for det endte med en tur på skadestuen, og en reparation i ansigtet efter et fald på algebelagt sten.

Cykeltur for alle: dette indlæg indgår, når det er tilgået redaktionen ☺

Dagens turnering i ”Killerdart”: Det blev en lang, men rigtig hyggelig kamp, og mange nye ansigter havde fundet vejen til pilene, og jo, der er klart talenter

blandt disse nye ansigter, de gav i hvert fald de gamle øvede deltager (dem der har deltaget i mange år) kamp til strengen.

Fredagens finalister blev: Georg (3) Mogens (2) og Sandra (1)

Dagen menu til fællesspisning: Grillet Laks, pastasalat og salat.

Kullene har dog sat alle på prøve, ikke mindst Grillholdet, skidt (kullene) virker ikke ordenligt i år, og det gjorde at man havde social hygge i madkøen, mens man ventede på kødet, til grillholdet stor ærgrelse, for de plejer at kunne følge med, og så er det jo ikke sjovt at blive skudt tilbage til start ☺ (men maden er altså klart, værd at vente på)

Det er åbenbart også kommet nye for øre, at vi spiser godt her på Restaurant Solbakken (og fester godt), for antallet af spisende gæster er i den grad øget. Selv markens fest plads er nu inddraget til et telt, hvad giver I, intet er altså helligt længere ☺

Aftenen sluttede med live musik, 2/3 del af Rubbish var mødt op, og festen kunne gå i gang. Og ikke overraskende var det et tilløbsstykke, ikke mindst da Vibeke begyndte at synge VORES sang: Bliv glad naturist ☺, Danseskoene var ikke helt velsmurt, så der gik lidt tid før de første turde prøve dem offentligt, men det skete til sidst, og så kom der gang på dansegulvet og gæste sanger. Ja, vi siger nu 2/3 del Rubbish, men de var altså 3 som vanlig, Hvis Ole nu bare turde gå på scenen og spille offentligt ;-), ville de igen kunne kalde sig 3/3



2/3 del Rubbish



Rubbish med gæster

De ”store drenge” (nogle af dem, har selv børn nu) gik klart i barndom da ugen startede. Normalt bygger drenge en sæbekassevogn el. lignende, men nej ikke disse drenge, de byggede en appelsin kanon, og den blev afprøvet/afskudt til deres store ”barnlige” glæde ved midnatstid (for så kunne man bedre se dens finurligheder), og jo den virkede, appelsinerne ramte ”næsten” hvad de sigtede på.



Appelsin kanonen

Onsdag byder bl.a. på: Overlevelsestur for børn og barnlige sjæle. For de voksne er der Foredrag om at udfordre sig selv. Aftenens underholdning: syng med Karaoke.