

Onsdag den 25. juli 2012

Overlevelsestur for børn og barnlige sjæle:

Så kom dagen for overleveturen, Mathias beretter fra onsdagens tur: I går mødtes næsten alle børn ved bommen, og vi fik tasker med overlevelsesgrej. Og så gik vi. Rune's morfar fortalte om Polaris Centeret og et gammelt hus som Christian d. 10 havde som sommerhus. Så kom vi ned til en stor sump, og vi kom til Ejby Havn, hvor vi også badede på en strand. Da vi gik tilbage, så vi nogle heste og lamaer.

Dagen i dag var klart til stranden og ikke mindst vandet: og det blev endelig tid til vandski, at hund og ejere ikke altid er enig om hvordan alting skal foregå, viser Tessa klart, "far Olander" skulle og have en tur, og var egentlig klar, men Tessa mente ikke han skulle ud alene, og tog derfor vandski håndtaget og svømmede væk 😊, og her ligger "far" så. En venlig sjæl må til sidst holde fast en "fars" lille ven, så turen kan begynde, og hver gang "far" kommer tæt på, vil Tessa i vandet 😊, man forlader vel heller ikke sin bedste ven!, og da slet ikke når denne så gerne vil med 😊

Tillæg til tirsdagens udgave vedr. stenmaling:

På glohede dage er stranden det eneste rigtige sted at være og heldigvis er det også stedet med en masse sten. Perfekt når der skal males sten! Det blev hurtigt malet mange flotte sten af børn i alle aldre. Blæksprutte Kajsten, bier og mange andre ting endte med at pryde de mange sten. Kreativiteten satte ingen grænser, fandt børnene en sten der var flot, gik der ikke længe før de vidste hvordan den skulle se ud eller hvad formen lignede, og flere af de mange fint malede sten kan nu ses på stranden. (Ravna udsendt journalist)

Foredrag om at udfordre dig selv:

Foredrag om at udfordre os selv, hvor Jesper underviser os i kognitiv psykologi. Der var mange eksempler fra hverdagen, hvilke var en god måde at forstå "budskabet" du kan lave om på dig selv, måske i mindre tempi eller ifølge Jesper "salami slices").

Spørgsmålet lød: er der noget der trigger dig? Straks ringede en mobil og et svar fulgte: ja, at mange glemmer at slukke for mobilen i forsamlinger, under møder eller foredrag.

Vi satte os sammen to og to og lyttede og spurgte ind til det stillede spørgsmål, måske vil vi i morgen igen prøve at støtte hinanden i at ændre ved en svær situation.

Tak for en spændende time til eftertanke.

(Kirsten udsendt journalist)



Foredrags holder      deltagere i foredraget

Dagens turnering i Killerdart. Igen i dag blev de rutinerede pilekastere slået af nybegyndere, mund varmen har slået til? Finalisterne til fredagens finale blev: Charlotte (3), Jønne (2) og Steen (1)

Aftenens menu til fællesspisning: Pølser (forskellige slags) med brød, kartoffelsalat og salat.

Hvem snører mund hvem? Barnet siger, jeg vil ikke have ketchup på min mad, hvad gør man så når det nu er der, man lære da barnet at trylle.

Haps hvis man nu putter pastaen med ketchup i munden, tryller lidt, er det pludseligt væk (sammen med pastaen) det samme med alt det andet der ved en fejl havde fået det røde stads på 😊. Håber det vare længe før vores tricks opdages.

Derefter gik endnu en volleyball kamp i gang, massere at spillere og ikke mindst tilskuere var mødt op, salaten skulle jo motioneres af igen 😊.

Bagefter blev det tid til Syng med & Karaoke i Solgården. Syng med var et hit, Ole spillede op, og 10 sange blev valgt til fællessang og der blev her sunget igennem 😊  
Karaoke gik lidt langsommere, mange har åbenbart fået sceneskræk for det var svært at få deltagere, men de der gav sig i kast med div. sange og melodier, gav den hele armen og andre, nogle herlige melodi versioner. Især, jo længere vi kom ud på aftenen 😊, men det er jo også hvad karaoke er. Hver fugl synger med sit næb. Som et gammelt ordsprog siger. Mega gammelt hvis man spørger nogle af de unge.

Torsdag byder på: Disney og det er hele dagen 😊